

# Het is nog maar een dag geleên.

René De Clercq (1877-1932)

René De Clercq (1877-1932)



1. Het is nog maar een dag ge - leên. Tus - sen twee bui - en  
2. Drop - pen hin - gen als traan - tjes lauw. Tus - sen twee wol - ken



heb ik ge - sneên\_ hei - de, bloei-en - de hei - - de. Ik  
dreef\_ wat blauw, hei - de, bloei-en - de hei - - de. En



zag het de paar - se bloe - me - kes aan: ze wou - en op Ri - a's  
tel - kens ik kwam, \_ met een hand - vol kruid, \_ dans - te de zon \_ haar



ka - mer staan. \_\_\_\_\_  
kij - kers uit. \_\_\_\_\_ 3. Een twijg - je kreeg ik op mijn vest.



Tus - sen twee kus - sen ging \_ dat best. Hei - de, bloei - en - de hei -



de. En of het nu Len - te of Win - ter wordt, er bloeit in mijn hart en



nooit ver - dort hei - de, bloei - en - de hei - - de. \_\_\_\_\_